



Spårbyten – Bo Dockereds vägval

Bo Dockered gjorde sig känd som en stridbar bondeledare i politikens centrum. När han blev LRF-ordförande 1986 var synen på bönderna att de var motsträviga och sade nej till alla förändringar. Ett antal år senare fick LRF en avgörande roll för att Sverige blev medlem i EU. Med Bo Dockered i spetsen bejakade LRF förändringen. Det var en fortsättning på den kursändring som börjat i mitten på 1980-talet. Då var jordbruket fångat i ett politiskt system som sjöng på sista versen. Vägen ut blev känd som spårbytet. Det kom att bli många fler spårbyten i olika sammanhang.

I boken *Spårbyten – Bo Dockereds vägval* berättar Bo Dockered om bakgrunden till de avgörande besluten. Det är rättframma historier från maktens centrum. Och Bo Dockered är en god historieberättare, med öga för poänger mitt i stridens hetta. Det handlar om när en orm släpptes in i valrörelsen och bidrog till regeringsskiftet, det höga spelet om Föreningsbanken och hemliga frukostmöten för att rädda Sveriges ekonomi.

Efter LRF väntade andra uppdrag. Bo Dockered blev ordförande i Sveaskog när statens skogar var på vippen att försvinna och var ordförande för ATG under 14 händelserika år för hästsporten. Det som hela tiden drivit honom är engagemanget för landsbygden, frågor som blivit än mer angelägna under senare år. Dagens fokusering på de tre storstäderna gör honom djupt bekymrad.

Författaren Pär Fornling är journalist och fotograf med inriktning på jord, skog och kulturmiljöer. Han har ett förflutet som chefredaktör för *ATL*, *Vi Skogsägare*, *Gods & Gårdar* och *Skogsägaren*. De två senare tidningarna har han dessutom grundat. Sedan 2015 arbetar han med text och bild via *Lanternin Media*.

Spårbyten – Bo Dockereds vägval

Text: Pär Fornling | Redaktör: Karin Wennerberg

184 sidor | 170 x 225 mm

Mjukband | Utgivning: februari 2017

ISBN: 978-91-7843-501-2